

"Krystalnatten".
Overgreb mod jøderne i hele Tyskland.

Tyskland angriber Polen.
Dette bliver starten på 2. Verdenskrig.

Tyskland angriber Danmark og Norge.

Tyskerne besætter Aalborg Flyveplads og Limfjordsbroen. I løbet af dagen kapitulerer Danmark og indgår i samarbejdspolitik med Tyskland.

Det britiske luftvåben (R.A.F.) forsøger første gang at sætte Aalborg Flyveplads ud af spil med et luftangreb.

Danmarks første alsangsstævne
bliver afholdt i Aalborg.

Det britiske luftvåben (R.A.F.) angriber
igen Aalborg Flyveplads.

Det sker som led i en britisk
bombekampagne mod havne og
flyvepladser i det besatte Europa, der
kunne fungere som baser i forbindelse
med et tysk angreb på Storbritannien.
Angrebet bliver en katastrofe for R.A.F.
da 11 ud af 12 fly bliver skudt ned.

Den illegale presse ser dagens lys,
efter at Danmarks Kommunistiske Parti
(DKP) er blevet forbudt.

Japan angriber USA ved Pearl Harbour.

Churchill-klubben bliver dannet.

Efter oprettelsen af gruppen bestod den af syv drenge, som alle gik på Aalborg Katedralskole og var mellem 14 og 17 år. Hertil kom tre unge mænd mellem 20 og 26 år.

Churchill-klubben bliver dømt til mellem 1½-5 års fængsel for sabotage.

Inden da nåede de at udføre 25 mindre aktioner.

”Slaget om Stalingrad”

Det lykkes russerne at indeslutte 6. Armé, bestående af 300.000 tyske tropper og deres allierede, i en ca. 50 km lang og 25 km bred lomme.

Italiens diktator Mussolini bliver afsat.

Våbenedkastning til
modstandsbevægelsen ved Madum sø.

Markerne mellem Akselterp og Madum Sø var et af de første steder i Danmark, hvor allierede fly nedkastede våben, sprængstof og radioudstyr til modstandsbevægelsen.

Den danske regering ophører.

Dagen kaldes ofte "bruddet med besættelsesmagten" og anses af nogle som ophøret for forhandlings- og samarbejdspolitikken med tyskerne.

Der var i tiden op til en del strejker og optøjer, og dagen forinden blev modstandsmanden Poul Kjær Sørensen henrettet som den første danske sabotør.

Alle disse hændelser kender vi i dag som "Augustoprøret".

7056 jøder flygter fra Danmark til Sverige, med hjælp fra danskerne.

”Jødeaktionen”. Tyskland vil deportere de danske jøder som led i nazisternes mord på de europæiske jøder under 2. Verdenskrig.

Clearingmord på digterpræsten Kaj Munk.

Clearingmord var et tysk modterrormiddel under besættelsen. Efter krav fra værnemagten beordrede Adolf Hitler clearingmord på danske som gengæld for attentater på medlemmer af værnemagten.

D-dag.
De allierede invaderer Normandiet.

Attentatforsøg mod Hitler mislykkes.

Tyskerne opløser det danske politi.

”Politiaktionen” som tyskerne iværksatte mod det danske politi, hvor hensigten var at reducere den danske politistyrke, men aktionen endte med, at politiet helt ophørte med at fungere. Det resulterede i, at der i resten af besættelsesperioden ikke fandtes nogen egentlig dansk politistyrke i landet.

Gestapo dræber modstandsmanden
”Kjeld” i Løkkegade i Aalborg.

Jaltakonferencen afsluttes.

Jaltakonferencen var et topmøde mellem Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt og Josef Stalin, som blev afholdt i Livadiapaladset ved Jalta, hvor de lagde planer for efterkrigstiden.

Hitler begår selvmord.

Radiomeddelelse om
tyskernes kapitulation.

Danmarks befrielse.

Russiske fly bombarderer Rønne og Nexø, for at få de tyske tropper til at overgive sig.

USA kaster en atombombe over den japanske by Hiroshima.

Tre dage efter kastes endnu en atombombe over byen Nagasaki. Få dage efter overgiver Japan sig og de allierede har vundet.