

DET TUNGE ANSVAR



Højesteretssagfører C. B. Henriques

Carl Bertil Henriques (C.B. Henriques) var i 1943 formand for Mosaisk Trossamfund i Danmark. Han boede i Skodsborg på Strandvejen nr. 197 i Villa Christiania.

Han var en af de første til at blive advaret om aktionen mod de danske jøder.

Læs uddragene og svar på arbejdsspørgsmålene.

Flugten over Øresund 1943

GRUPPE 4

Henriques egne erindringer, som han skrev i 1957.

Ifølge Henriques blev han om aftenen den 28. september 1943 opsøgt af politikerne H. C. Hansen og Hans Hedtoft samt ingeniør Dedichen.

Henriques skriver om mødet i Skodsborgvillaen: "*De kom ind, og så sagde Hedtoft: - Ja, vi kommer for at sige, at der bliver jødeforfølgelse på fredag eller lørdag, og jøderne vil blive sendt til Theresienstadt...* Henriques svarede: " - Ja, jeg ved jo disse rygter; jeg kender dem jo, man lever ikke i andet. Men jeg har fra kompetent side netop nu erfaret, at der ikke er nogen fare, og at det er rygter". - Hvem har De talt med i Udenrigsministeriet, De kan ikke vide noget om det, vi ved.. Og så forklarede Hedtoft mig - han var jo en meget varmhjertet mand, han var så ophidset over alt det her - Hvorfra de havde deres efterretninger, igennem denne berømte Duckwitz. Jeg kunne mærke både på Hedtoft og på H. C. Hansen, at det var alvor. Det var et hårdt slag, for nu havde jeg forberedt mig på helt den modsatte linie".

Politikeren Hans Hedtoft førte dagbog under besættelsen. Han skriver om mødet med Henriques:

"Jeg skal aldrig glemme dette møde med de danske jøders ledende mand. Vi kendte ikke meget til hinanden på forhånd, men havde dog truffet hinanden enkelte gange... Jeg bad om at tale med Henriques under fire øjne, og da vi blev alene, sagde jeg oprevet, nervøs og ulykkelig, som jeg var: "Henriques, der sker nu en stor ulykke. Den frygtede jødeaktion i Danmark kommer. Det kommer til at foregå på den måde, at Gestapo natten mellem den 1. og 2. oktober opsøger alle jøder i deres hjem og derefter transporterer dem til skibe i havnen. De må øjeblikkeligt gøre alt for at advare hver eneste jøde i byen. Det er klart, at vi er parat til at hjælpe dem med alt".

Henriques modtog efterretningen med skepsis og fortalte Hedtoft, at han netop havde været til møde i Udenrigsministeriet med direktør Nils Svenningsen, leder af "departementschefstyret"¹.

¹ Departementscheferne styrede landet, efter de valgte politikere i regeringen var gået



Henriques villa Christiania i Skodsborg, foto fra 1936

Svenningsen havde beroliget Henriques med, at intet ville ske. Hedtoft fortalte Henriques, at Svenningsen ikke vidste noget om at det ville ske, og efterhånden blev Henriques overbevist, hvorefter han gik i gang med telefonisk at sprede budskabet om den forestående jødeaktion.

I dagene efter mødet i Skodsborg spredte Henriques advarslen om Gestapos forestående jødeaktion. Som en af de sidste danske jøder flygtede han selv til Sverige d. 8. oktober.

af i protest mod at den tyske besættelsesmagt ville indføre dødsstraf.

Opgave 1



Undersøg de personer, der nævnes i teksterne - hvem er de? Hvad var deres rolle under besættelsen?

Søg fx på www.lex.dk.



Henriques siger, at han kender til rygterne om jødeaktionen og at "*man lever ikke i andet*" - hvorfor tror I, at de danske jøder ikke allerede flygtede, da tyskerne besatte Danmark?



Hvorfor tror, I Henriques valgte at flygte som en af de sidste jøder?



Er der nogen helte i denne fortælling? Nogen skurke?

